

28 januari 2004, 50 jaar Volkstuindersvereniging "Alblasserdam"

Door Chris van Tigchelhoven

De oprichtingsvergadering was op 28 januari 1954 in de VGLO-school (voor oud Alblasserdammers "het Berenhok" genoemd). De oprichtingscommissie bestond uit de volgende heren: Breedveld, Hazenberg, Kruidenier, Kuiper en Verwoerd.

Van de in totaal 189 gegadigden, die een tuin wilden, waren er ca. 125 personen aanwezig, plus van de gemeente de heren Van den Akker en Stam.

Op deze vergadering bleek dat er niet meer dan 70 à 80 tuinen beschikbaar zouden komen.

Nadat besloten was om de contributie vast te stellen op f 2,50 per jaar, plus f 0.50 per roe (= 4x4 meter) geven 89 van de aanwezigen zich op als lid. Genoemde bedragen mocht men in drie termijnen betalen. Ook werd op deze vergadering een bestuur gekozen. Het werden de volgende heren: Den Boef, Breedveld, Buys, Folkerts, Kruidenier (voorzitter), Schippers en Voogd.

Op 8 februari 1954 was de eerste bestuursvergadering. Het eerste besluit was om een officiële aanvraag in te dienen bij het gemeentebestuur, om grond beschikbaar te stellen voor de aanleg van volkstuinten.

In de ledenvergadering van 20 april 1954 werd bekend gemaakt dat er voor de ca. 100 aanwezigen een tuin beschikbaar kwam van 10 roe (dit was dus na twee en een halve maand na de aanvraag; dus ambtelijke molens kunnen ook snel malen). Voor alle duidelijkheid, deze tuinen waren gelegen in de driehoek tussen Lindelaan, Esdoornlaan en Wetering. Daar waar nu de LTS staat. In verband met het reeds vergevorderde seizoen werd besloten om het land te laten ploegen en eggen. Kosten per lid f 3,00. Tevens werd op deze vergadering Dhr. Van der Welle gekozen als bestuurslid, daar Dhr. Buys inmiddels alweer bedankt had. Degenen die al langer lid zijn van de vereniging zullen Dhr. Van der Welle herinneren als een kundig man op tuindersgebied.

Op 10 februari 1955 werd er voor het eerst een jaarvergadering gehouden. Dit was in de zaal van "Van Krimpen". Hier waren slechts 36 leden aanwezig.

En tijdens de jaarvergadering van 16 december 1955 werden voor het eerst, voor de best onderhouden tuinen, prijzen gegeven. De eerste prijs (een paar laarzen) was voor Dhr. G de Gelder en de vierde prijs (een jaar vrij van pacht) was voor Dhr. C van Erk. De meeste onder de ouderen hebben hem nog wel meegemaakt. Hij ging 's morgens voor hij naar zijn werk ging, op zijn fiets naar H.I. Ambacht om daar een bak planten te halen, die hij dan verkocht aan zijn medetuinders. Later kwamen de kwekers de planten graag brengen.

Verder werd op de vergadering van 16 december 1955 Dhr. D. den Boef gekozen als voorzitter. Tevens vond de eerste gratis verloting (5 prijzen voor 51 personen) plaats. En er werd een werkcommissie samengesteld voor gemeenschappelijk werk.

In 1957 werd de vereniging uitgebreid met een naast de volkstuinten gelegen boomgaard. Degenen die hier een tuin wilden hebben (o.a. ondergetekende) moesten zelf de bomen

rooien. En degenen die dit nog hebben meegemaakt, weten vast nog wel wat een "hondenweer" het toen was. Sneeuw, ijzel, regen en wind. Maar toch was het werk in twee weken geklaard. Aan een ieder die meegewerkt had, werd een stukje grond aangewezen, dat men zelf moest ontginnen en met behulp van takken het zelf moest draineren (zou zo iets nu nog mogelijk zijn?) Het ledental was hiermee gestegen tot 185.

Op de jaarvergadering van 4 maart 1960 werd door de toenmalige burgemeester voor het eerst gesproken over een volkstuintencomplex in plan Noord. B&W stelden op deze vergadering ook de eerste wisselbeker beschikbaar en Dhr. Baas werd de eerste winnaar. In december 1960 verscheen het eerste exemplaar van "De Tuinder".

De derde voorzitter van onze vereniging werd gekozen op de jaarvergadering van 10 februari 1961. Dhr. A Verhoeff (die reeds bestuurslid was) werd met algemene stemmen benoemd. Dhr. C. van Erk nam plaats in de inkoopcommissie

In 1962 werd door B&W voor het eerst gesproken over de bouw van een LTS en dat deze vermoedelijk zou komen op het volkstuintencomplex.

Het tienjarig bestaan werd gevierd tijdens de jaarvergadering van 21 februari 1964. Hier werk ook de verenigingsvlag, die het bestuur (op voorstel van het lid Dhr. G. de Jong) had aangeschaft, onthuld. De toen aanwezige wethouder maakte bekend dat de grond van de volkstuinten definitief was aangewezen voor de te bouwen LTS.

Pas in 1966 werd bekend dat de gemeente grond had aan gekocht voor een nieuw permanent volkstuintencomplex.

Met de Bouw van de LTS werd overigens begonnen in 1967 en dat kostte onze vereniging 50 tuinen.

Eindelijk in 1969 werd bekend dat de gemeente ca. 60 tuinen bouwrijp zou laten maken in pan Noord. Grondmonsters hadden intussen uitgewezen dat de grond niet van de allerbeste kwaliteit was en dat drainage en onderbemaling noodzakelijk waren. De startdatum was echter nog steeds niet bekend.

Door de oprukken de bouw raakten we echter steeds meer tuinen kwijt en de vrees bestond dat de vereniging het niet zou overleven.

Er werd daarom tijdelijk een naast de tuinen gelegen stuk land van een boer gehuurd. Dit land was in gebruik geweest door een tuinder, daarom hoefden we het niet bouwrijp te maken. Maar de grond was wel ontzettend arm

Gelukkig kon voorzitter Verhoef, in de bestuursvergadering van juni 1969, eindelijk mededelen dat de firma W.F. de Jong een begin gemaakt had met de aanleg van het nieuwe complex (W.F. de Jong, een naam om te onthouden; onze vereniging heeft in het verdere bestaan veel aan deze firma te danken gehad).

Eind 1969 kon dus worden begonnen met de uitgifte van de eerste tuinen op het huidige volkstuintencomplex. Het waren 68 tuinen, maar wegens verhoging van de contributie en handpacht (werd f 39,00) konden deze niet allemaal worden verhuurd. Ook de plaats van het complex was voor enkelen een bezwaar. Er was n.l. nog geen bebouwing en de Plantageweg liep niet verder dan het Elzenpad (Baptistenkerk). En van daaruit moest men dan door het weiland naar het huidige complex. Gelukkig was er nog een aannemer (W.F.) die nog een paar vrachten gebruikte tegels over had en deze ter beschikking stelde. Zodoende konden we een provisorisch pad aanleggen en hoefden dus niet meer door de modder. Zo kon er dus voor het eerst worden getuind op de tuinen 1 t/m 68 in 1970. De officiële opening vond plaats op 27 juni 1970.

Konden we in 1970 niet alle tuinen kwijt, in augustus 1971 ging het bestuur naar het gemeentehuis om een aanvraag in te dienen voor een uitbreiding van het complex. Want nadat eerst de kat uit de boom was gekeken. Stroomden de aanvragen voor een tuin binnen. Op een zeker moment stonden er zo'n 30 personen op de wachtlijst. Daar de Gemeente er op dat moment geen geld voor over had, kreeg het bestuur te horen dat ze over vijf jaar maar eens terug moesten komen.

In het najaar van 1971 werden de bomen aan de bosrand geplant.

Na veelvuldige bezoeken aan het gemeentehuis, werd in januari 1972 toestemming gegeven om het complex met een kavel uit te breiden, maar... we moesten het zelf bouwrijp maken en dit ook zelf bekostigen. Ter compensatie hoefde dan de komende twee jaar geen pacht voor deze kavel te worden betaald. Daar de vereniging ook geen geld genoeg in kas had, werd door het bestuur een beroep gedaan op W.F. (hij weer). Gelukkig was deze bereid om het nieuwe gedeelte voor een vriendenprijs bouwrijp te maken. Het middenpad en de beschoeiing werd door de vereniging zelf gedaan, met gebruikt materiaal van W.F. de Jong.

De tuinen 69 t/m 102 konden zodoende in het voorjaar van 1972 in gebruik genomen worden.

Tuin 81 werd ingericht als kinderspeelplaats.

Op 28 februari 1973 werd aan onze vereniging Koninklijke goedkeuring verleend. Na 1 jaar bestuurslid en 12 jaar voorzitter te zijn geweest nam op 22 november 1973 Dhr. A. Verhoef afscheid van het bestuur. Dhr. A.A. van Kwawegen werd toen de vierde voorzitter van onze vereniging. Op deze vergadering nam ook Dhr. A. van der Welle afscheid van het bestuur. Hij was het laatste bestuurslid vanaf de oprichting; dus bijna 20 jaar.

Inmiddels was ook de MAVO-school gebouwd en daarbij was ook het laatste stuk van de Plantageweg doorgetrokken en konden we dus eindelijk goed het complex bereiken. (toelichting voor nieuwkomers: de MAVO heeft gestaan op de plaats wat nu Van Goghplantsoen heet).

In januari 1976 moest er alweer een nieuwe voorzitter gekozen worden daar Dhr. Van Kwawegen het alweer voor gezien hield. Dhr. Boschma werd bereid gevonden het roer over te nemen en zo werd hij de vijfde voorzitter van onze vereniging.

In augustus 1976 kregen we van het Gemeentebestuur bericht dat het gebouwtje, dat werd gebruikt voor in- en verkoop, onherroepelijk per 1 november 1977 moest zijn gesloopt. Dit gebouwtje stond op tuinnummer 11 (Mannie)

Gezien de lange lijst van wachtende personen voor een tuin, moest het bestuur eind 1976 wederom naar het gemeentehuis om te praten over uitbreiding van het complex. Na ellenlange gesprekken ging het gemeentebestuur akkoord met de uitbreiding en men zou gelijktijdig de grond dan bouwrijp laten maken voor het nieuw te bouwen clubgebouw. Voor het gebouw zelf kreeg men geen cent subsidie, wel een gift van f 500,00.

Toch besloot het bestuur in de zomer van 1977 om de toenmalige "schaapskooi" (kosten f 16.000,00) aan te schaffen, mits de gemeente akkoord ging natuurlijk, want er waren inmiddels al heel wat plannen van het bestuur afgekeurd. Maar in november 1977 kon de bouwvergunning toch afgehaald worden.

Het jaar 1978 werd een zeer actief jaar, met aan weerszijden van het complex werk. Rechts weer een uitbreiding en links de bouwactiviteiten aan de "schaapskooi", met een echt rieten dak. Maar een aantal vrijwilligers moesten onder leiding van Dhr. C. van Erk daarna nog heel wat werk verzetten, zoals dubbelwandig maken, zolder maken, tussenschot plaatsen en toiletruimte maken.

Op 18 mei 1978 werden in een zaal van de "Wipmolen" de nieuwe tuinen (103 t/m 157) verloot. De nieuwe leden mochten echter niet eerder gaan tuinieren alvorens ze hadden meegeholpen met het aanleggen van de tegelpaden. Dit werd binnen een week gerealiseerd. De officiële opening van het uitgebreide complex en de "Schaapskooi" vond plaats op 1 juli 1978.

Op 25 januari 1979 werd in gebouw "De Haven" het 25 jarig bestaan gevierd. 160 personen zorgden voor een volle zaal en voor gezelligheid. In ditzelfde jaar werd overgegaan tot het huren van een afvalcontainer. De huur hiervoor was 552 gulden per jaar (in 1988 werd dit 1200 gulden, waarna het contract snel werd opgezegd.)

In 1980 werden achter op het complex alle tegelpaden met elkaar verbonden, zodat men nu het gehele complex kon rondwandelen.

Na 21 jaar actief bestuurslid ge zijn geweest nam Dhr. K. Noorlander tijdens de jaarvergadering van 1981 afscheid van het bestuur. Als penningmeester had hij al die jaren de verantwoording over de financiën van de vereniging gehad.

Elders in dit verslag heeft u kunnen lezen dat de contributie en landpacht in het begin f7.50 bedroeg en dat je dit mocht betalen in 3 termijnen. Dit betekende voor de penningmeester Noorlander dat hij drie keer per jaar op zijn fiets, met de geldtas om zijn nek, het hele dorp door moest. Er waren adressen waar hij wel 5 of 6 keer naar toe moest. Als tegemoetkoming mocht hij wel eens een buiten of binnenband kopen uit de kas.

In 1981 was het weer zo ver, wederom moest er naar een nieuwe voorzitter worden uitgekeken. Dhr. Boschma trad tussentijd af en Dhr. De Bruin werd toen waarnemend voorzitter. In de jaarvergadering van 1982 werd Dhr. De Bruin toen gekozen als zesde voorzitter van onze vereniging.

Na 2 jaar in de kascontrole te hebben gezeten werd Bram van Houwelingen op 3 februari 1983 2^e penningmeester en op 1 december 1983 werd hij onze 1^e penningmeester (en dat is hij nu nog steeds).

Na enige jaren van rust ging er in 1984 weer een aanvraag weg voor de laatste uitbreiding van het complex en een bouwvergunning voor een tweede gebouw, wat hoog nodig was. Voor dit gebouw mochten we van een bevriende aannemer (W.F.) uit een af te breken school alle houten vloerdelen halen. Na het verkrijgen van de vergunning bouwden een aantal zeer actieve leden, onder leiding van Dhr. C. Van Erk, hiervan een mooie bergplaats, welke in 1985 in gebruik kon worden genomen.

Tijdens de jaarvergadering van 22 januari 1986 werd Dhr. C. van Erk gehuldigd, omdat hij 25 jaar in- en verkoper was geweest van onze vereniging. Namens de vereniging ontving hij een passend geschenk.

In de jaarvergadering van 22 januari 1987 nam Dhr. De Bruin (tussentijds) afscheid van het bestuur. Dhr. P. van de Noulund was bereid om als waarnemend voorzitter aan te treden. Later wordt hij voorzitter.

En in de jaarvergadering van 1988 waren er twee huldigen. De toenmalige secretaris (ondergetekende) was 25 jaar bestuurslid van de vereniging. Tevens werd Dhr. W.F. de Jong –onder luid applaus- benoemd tot erelid. Hij was hier erg blij mee. Jammer dat hij er zo kort van mocht genieten.

(p.s. De Firma W.F. de Jong was dit jaar de hoofdsponsor van onze loterij). In hetzelfde jaar werden de laatste tuinen (158 t/m 181) in gebruik genomen.

Daar Dhr. C. van Erk stopt als in- en verkoper, neemt Dhr. Van Tigchelhoven, op verzoek van het bestuur, het werk van hem over. Dit betekent wel dat Dhr. Van Tigchelhoven uit het bestuur stapt.

In 1992 moet Dhr. Van de Noulund, wegens overplaatsing van zijn werk, helaas afscheid nemen van de vereniging. Dhr. Verzee volgt hem op.

Op zaterdagmorgen 15 januari 1994 werd ondergetekende gewaarschuwd dat de "Schaapskooi" in brand stond. Een of andere zot had het rieten dak in brand gestoken. Ondanks de aanwezigheid van de brandweer ging het hele gebouw, met inhoud, verloren.

De verzekering dekte de schade en gelukkig was de gemeente vlot met een nieuwe bouwvergunning, zodat er in december 1994 een nieuwe blokhut kon komen. Ook deze was echter enkelwandig en zonder vloer. De vloer was geen probleem voor Dhr. W. de Wolf. Binnen enkele dagen lag er een prachtige vloer. Dhr. J. Kranendonk liet zijn personeel "De Blokhut" isoleren en aankleden. Kortom, het hele binnengebeuren werd

opgeknapt. Helaas heeft Jan Kranendonk zelf niet lang hiervan mogen genieten. Hij is veel te vroeg overleden.

Dit zijn zo de laatste gebeurtenissen die er zijn te melden en hiermee wil ik mijn verslag beëindigen.

Nog even dit. Jarenlang hadden we twee dames op de tuin, die praktisch alles zelf deden op hun tuin. Het gaat hier om mevr. Sigmond en mevr. De Wolf (Mannie). Inmiddels zien we meer dames op onze tuinen. We hebben zelfs een vrouwelijk bestuurslid. Ik wens alle dames heel veel plezier met deze hobby en een goede oogst.